

העתידין דר' דוד פסיג מדווח מעמק הסיליקון

יותר אל תגיד: לא ידעתי!

אם אתה חושב שאתה כבר יודע מה אפשר לעשות דרך האינטרנט, תקרא על שני המוצרים הבאים ותראה מה שבאמת האינטרנט צריך להציע, וזו רק ההתחלה.

יותר אל תגיד: לא ידעתי!

הספקתי כבר לראות לא מעט ממה שמוצע בחינם באינטרנט. יש מעט מאוד תוכנות ששמחתי להוריד, יש הרבה שלא החזיקו יותר ממספר ימים על הדיסק הקשיח שלי, ויש לא מעט שהצטערתי על שהתקנתי אותם. אתה יודע על מה אני מדבר. על כאלה שלא רוצים להימחק ועל אחרים שצריך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה אם אתה רוצה להמשיך את החיים היכן שנעצרו. אבל סוף-סוף דור חדש של שירותים, בחינם וכמעט בחינם, מתחיל למצוא את דרכו אלינו—הנוודים של האינטרנט. מוצרים אשר יעצבו מחדש מונחים בסיסיים שהורגלנו בהם כמו אינטראקטיביות ושיתוף מידע. הנה רק שתי דוגמאות ששינו סוף סוף את יחסה של ביתי בת ה-13 אל הרשת ואל זכות קיומה. בהיותה צעירה יותר—בת שבע/שמונה היא נהגה לערוך סרטי אנימציה במחשב. ואז יום אחד היא איבדה כל עניין במחשבים. היא הפכה קוראת אובססיבית של ספרים. האמן לי שלא הצטערתי על כך. אבל היא קשה לי להבין מה קרה. למה היא איבדה עניין? מה מצאה בהם דוחה? לאחרונה היא גילתה לי. אנחנו נמצאים בעמק הסיליקון בשבתון ולמגינות ליבה היא צריכה ללכת לבית הספר. כאן היא גילתה שאי אפשר להספיק להכין שיעורי בית בהפסקות וגם הוריה לא בדיוק מתמצאים ברזי התרבות האמריקאית כדי שישלפו לה את התשובות מהמותן. האנציקלופדיה לא בדיוק עוזרת ולספריה אין חשק לנסוע. פשוט לא נותרה לה הברירה והיא זרקה לעברי: אולי נכנס לאינטרנט לעשות שיעורים! זו הייתה ההזדמנות שלי. או עכשיו או לעולם. הייתי חייב לפעול מהר וביעילות כדי למצוא את מבוקשה, אחרת הייתי מאבד את חלון ההזדמנות הזה ללא שוב. למזלי באותו בוקר חברת Startup ישראלית הכריזה על תוכנה חדשה (גרסת Beta) בחינם בשם [GuruNet](#), המבטיחה בדיוק את אשר הייתי זקוק לו באותו הרגע. וזה היה זה. עבדנו עם התוכנה כשעה ומילאנו את מבוקשה של המורה ושל ביתי בפשטות ובמהירות ראויה לציון. GuruNet יכולה להפוך כל מילה שעל המסך שלך למסע ידיעות קליל ומהנה. ללא ספק התוכנה הזו היא אחת מאותם הורדות ששוות כל דבר. והיא מציינת סנונית ראשונה שתעשה את חייה של ביתי ושלי בארה"ב הרבה יותר נעימה.

GuruNet

בכדי להשתמש ב-GuruNet צריך להוריד מהרשת מסמך לא גדול במיוחד (700k) ולהתקינו במערכת שלך (Windows 95, 98, NT). כשתתחבר לרשת בפעם הבאה, הפעל את התוכנה והזז את הסמן לכל מילה שעל המסך שלך בכל תוכנה שהיא. החזק במקש Alt וקליק בעכבר. מיד יופיע חלון ובו מידע רב על המילה שבחרת. GuruNet מבינה את הקונטקסט של המילה ולא רק את המילה עצמה. תוכנה זו קריטית משום שאתה תקבל מידע יותר רלוונטי בעקבות זאת.

המידע יוכל לבוא ממילון, מאנציקלופדיה, ממאגר מאמרי חדשות, ומכל מאגר מידע שימצא בשרתים של חברת GuruNet.

נניח שאתה קורא מאמר ומגיע למילה מוזרה - hyperbole ומחליט לברר את המשמעות שלה. אתה מקליק-Alt וחלון מיד מופיע ובו ההגדרה מהמילון שחברת GuruNet חתומה עליו. אתה מקליק על הקישורית של המילים הנרדפות (thesaurus) בחלון ה-GuruNet ומחליט שהיה עדיף להשתמש במילה exaggeration במקומה.

נניח שאתה קורא משהוא שמזכיר חברה שנסחרת בבורסה. אתה מקליק-Alt עליה ומיד יופיע חלון שונה. על החלון הזה יופיע תיאור בסיסי של החברה ועיסוקה, מחיר המניה העדכני שלה, גרף המתאר את אשר היא עשתה לאורך זמן, חדשות על החברה, ועוד.

Alt-קליק על Israel ותקבל מידע גיאוגרפי. קליק על "קישורים" ותקבל רשימת אתרים שאחרים ממליצים על הנושא, וכמובן גם אתה תוכל להציע קישור משלך. קליק על "ספרים" ותילקח לאחת החנויות המקוונות כדי לבחור באחד הספרים הרלוונטיים על Israel.

GuruNet אינו מנוע חיפוש, אם כי יש לו קישורים למרבית מנועי החיפוש הגדולים, אם משום מה אתה לא מרוצה מהתוצאות שקיבלת. [GuruNet](#) הרבה יותר ממוקד. התוצאות הרבה יותר מצומצמות אבל הרבה יותר רלוונטיות. כדברי בתי "מהיר ולעניין".

Cam Jam

אבל, חכה זה נעשה יותר טוב. הרשת סוף סוף מתחילה לספק את השירותים האוטנטיים ביותר. ביני לביןך, אנחנו מכירים את הנערים והנערות שלנו. אנחנו מכירים את האימרות: לא ידעתי שיש שיעורי בית! לא הבנתי שעומד להיות מבחן! וכדומה. לא עוד... למזלה של ביתי (או שלא) המורה שלה ואני החלפנו בדואר האלקטרוני את הקישורית הבאה: <http://www.cramjam.com>

דרך האתר הזה מורים יכולים להפיץ מערכי שיעור, שיעורי בית, יומן כיתה שנתי, תאריכי בחינות, ועוד. הורים ומורים יכולים להחליף מידע לתקשר ב-email ולערוך דיונים קבוצתיים בחדרי דיונים וירטואלים. השרות החדש הזה מופץ בחינם לתלמידים מורים והורים. בתי הספר שישתמשו בו באופן אינטנסיבי יתבקשו לשלם \$500.

בינתיים המורה של ביתי ואני פתחנו ערוץ. נערים ונערות הימים של "לא ידעתי" הולכים ואוזלים. תתחילו להתכונן לימים שתשמעו מההורים "אני ידעתי!" שנת לימודים פורייה לכם ההורים והילדים.